

NPC-seizoen 23/24, Midi-1 - ABA-1

Zaterdag 2 maart 2024.

Van uw verslaggever.

Als je vroeg aanwezig bent bij Midi op de Brasserskade op een NPC-weekend blijkt dat er heel wat vrijwilligers al aan het werk zijn. De bar is al bezet, koffie is al gezet. De tafels voor de diverse teams zijn ingedeeld, de velden zijn uitgezet, koffiebonnen uitgedeeld. En dan is het nog niet eens 11 uur. Wat ook blijkt bij binnenkomst is dat ABA al snel aan het ingooien is op baan 1 tm 4. Zenuwen? Ze lijken de gedoodverfde kampioen maar willen alles winnen wat er te winnen valt. Zo ook Midi-1. En het gaat Midi-1 niet om het veld, maar om het gedegen warm gooien. De vorige ontmoeting was bij ABA en die viel in het voordeel uit voor ABA. Maar een nieuwe wedstrijd, nieuwe kansen. Dit geldt ook tijdens de wedstrijd, elke bal een nieuwe kans.

Stiekem even meegeluisterd met de peptalk van coach Fred na het warm- en ingooien. En wat blijkt: Petanque is gewoon een hobby. Dus het mag en moet zelfs leuk zijn. Dit is nieuwe informatie. Ook voor veel spelers van Midi-1 blijkt uit de afgenomen interviews na de wedstrijd. Midi-1 houdt deze informatie angstvallig geheim. Dit mag niet bekend worden. Of het komt door deze peptalk is niet duidelijk maar na de eerste ronde staat Midi-1 op voorsprong. Wisselend maar sterk spel lag hieraan ten grondslag. Ook een dosis geluk ontbrak hier niet. Ook wel uitgelegd als: de druk bij de tegenstander leggen, het probleem naar de tegenstander verplaatsen, je eigen kansen creëren, zeggen wat je doet en doen wat je zegt, boulen met een plan. En toch 2-1 voor en met een goed gevoel op naar de 2e ronde. Niet alles ging van een leien dakje maar het bleek wel dat je als je een wedstrijd verliest je toch het gevoel kan hebben dat je goed gespeeld hebt. Als je hobby echter zo mislukt dat je dan bv. de postzegels in het verkeerde boek hebt geplakt (wat op zich al een doodzonde is want je plakt ze niet in maar categoriseert ze), dan heb je een heel slechte dag. Als je als hobby 'sigarenbandjes verzamelen' hebt en dit mislukt omdat de bandjes verbrand zijn bij het oproken van de sigaren dan heb je een heel slechte dag en misschien ook wel teveel sigaren gerookt. Als je als hobby 'vissen' hebt en je vergeet je hengel en je zit langs het water en hebt geen idee meer wat je daar doet dan heb je een erg slechte dag. Als je als hobby 'Yoga' hebt en je komt niet meer uit je spagaat en je zit de volgende ochtend nog op je matje dan heb je een hele slechte nacht gehad. Maar als je Petanque speelt en je verliest jouw wedstrijd dan kan je nog best een goede dag hebben. Tja, dat is de theorie, de praktijk valt vaak nog best tegen.

Dan op naar de 2e ronde. Lekker je hobby uitoefenen. Wederom valt het kwartje naar de kant van Midi-1. De stand na de 2e ronde 3-2. Dat is voor ABA even wennen. Tot nu toe alles gewonnen en twee keer een gelijkspel tegen PUK. Hoe komen ze daar bovenop? Nou, niet. Na de 3e ronde is de eindstand 6-2 voor Midi-1. Prima spel en wederom het thuisvoordeel prima benut.

Voorlopig is Midi-1 de enige die van ABA gewonnen heeft. Dat is op zich een mooie prestatie. Dat smaakt ongetwijfeld naar meer.

Nog even over de hobby 'Petanque'. Sommigen hebben van hun hobby hun werk gemaakt. Dan is het geen hobby meer en Petanque moet zeker niet op werken gaan lijken. Dus als afsluiting een wijze raad aan alle Midi-spelers: je hoeft geen land te hebben om een boer te zijn, maar een Petanque-speler zonder ballen is als een boer zonder land. Dan blijft alleen een boer over en wie wil dat nou?

Tot de volgende keer op Midi.