

Op 12 mei speelde ik bij Midi met vele anderen voor de District Kampioenschappen Tête-à-Tête en behaalde de vierde plek, waardoor ik mee mocht doen met de NK finale twee weken later.

Op 26 mei was het zover om in Nijkerk de finale NK te gaan spelen. Het was voor mij heel spannend om daar voor het eerst aan mee te doen. Van de vijf partijen heb ik er drie gewonnen dat was voor mij een goede prestatie en eindigde op de 15^e plaats van Nederland.

Na afloop kreeg ik heel veel apps binnen om mij te feliciteren met dit resultaat.

Dus lieve mensen bedankt voor jullie Suppoort en ik ben weer een ervaring rijker, hahaha.

Ria Lander